

MENSEN BREKEN NIET OMDAT ZE ZWAK ZIJN, MAAR OMDAT ZE TE LANG STERK WAREN.....

Deze tekst kwam ik op LinkedIn tegen en vind ik zo toepasselijk wat er op dit moment weer in de agrarische sector speelt.....

Het Corona virus is nog maar net voorzichtig aan zijn retour bezig en daar staan de boeren alweer op de barricades; vechten voor hun eigen en de boterham van jullie allemaal.

Hoe lang houden we dit vol?

Er is al jaren onrust binnen de sector, vechten voor je bestaan wat je (zo lijkt het wel) niet gegund wordt in ons betuttelende Nederland. Regels die als je er maar even aan gewend bent, veranderen, regels die elke dag aangescherpt worden, regels die nagenoeg NIET uitvoerbaar zijn maar bedacht worden door mensen die vanuit hun bureau van alles verzinnen om het plaatje passend te maken en vooral aan hun eigen hachje denken.....

Vorig jaar oktober begon het zinloos geweld en hebben de boeren bewezen ons kikkerlandje in 1 dag plat te kunnen leggen; boeren, bouwers, de hele sector ging massaal met grof geschut de weg op en voor de eerste keer in 40 jaar was er weer een boerenopstand.

Nodig? ik zeg, als "burgermeisje en sinds 10 getrouwd met een boer" volmondig JA. De bekende druppel was bereikt en er moet echt heel wat gebeuren voordat een boer huis en haard verlaat om actie te voeren. Maar het is en was nodig!

Toen kwam de Corona pandemie ons kikkerlandje binnen en lag weer alles plat.

En nu.....juli 2020 vind minister Schouten van (land) bouw het nodig een wetsvoorstel koste wat kost erdoor te drukken om minder eiwitrijk voedsel aan het vee te gaan voeren zodat ze stikstof kan winnen om huizen te gaan bouwen en industrie te ontwikkelen.....WTF, ze is echt niet goed snik, en dit is echt waanzin.

Onze koeien zijn topsporters en leveren elke dag een topprestatie en hebben die eiwitten nodig! Voor hunzelf maar zeer zeker voor de groei en ontwikkeling van het kalf.

Dit zou op hetzelfde neerkomen als een of andere ambtenaar jouw voorschrijft elke dag naar de Mac te gaan of je hond of kat brokken te voeren ipv vlees anders kan zijn buurman geen nieuw bed kopen. Krom?

Nou ja dat is wat Schouten er nu door wil drukken ook! Waanzin ten top, ondoordacht maar ach het spreek woord is niet voor niets "een kat in het nauw maakt vreemde sprongen" alleen om eigen hachje te redden. Waanzin!!

En daar kom ik aan bij de titel van dit relaas.....

Ik zie mijn eigen boer elke dag grote zorgen hebben over de toekomst (als die er al of niet is). Ook bij anderen zie ik stress, zorgen, problemen en vele vraagtekens. Hoe lang houden boeren dit vol? Elke dag vechten voor je bestaan, elke dag zorgen voor je vee waarvan het nog niet eens zeker of dit vee er volgend jaar nog is. Generatie op generatie boerenbedrijven worden nu al vaak failliet verklaard, stopgezet, verkocht en vaak nog erger, ze zien er geen heil meer in, hebben teveel kopzorgen en zien geen andere uitweg meer als een einde aan hun leven te maken.

MENSEN BREKEN NIET OMDAT ZE ZWAK ZIJN, MAAR OMDAT ZE TE LANG STERK WAREN.....

Beste boeren, burgers en buitenlui, voel je vrij dit verhaal massaal te doen.

Dit moet stoppen, anders ligt het betuttelende Nederland binnenkort weer plat, en misschien wel langer als 1 dag, want de grens van de boeren is bereikt!

Schouten gebruik je verstand, en laat de boeren dat doen waar ze goed in zijn: voor het vee en hun gewassen zorgen en voor jouw en de boterham van zoveel mede burgers/ Nederlanders.

Stop deze waanzin!

#proudtpefarmer #agractie #FDF #nofarmersnofood #waanzin #dierenmishandeling #findfarm

@boerinMonique